

Palæstina efter Arafat

Der skal være præsidentvalg inden 60 dage i det palæstinensiske selvstyreområde. George W. Bush er lige blevet genvalgt i USA, og han har som den første amerikanske præsident accepteret EU's køreplan for Fred i Israel / Palæstina konflikten, der indebærer en 2-statsløsning.

FN har allerede før staten Israels oprettelse (Sikkerhedsrådets resolution 181 af 29. november 1947) accepteret en deling af det daværende engelske mandatområde i 2 selvstændige stater, og Israels besættelse af Gaza og Vestbredden er erklæret ulovlig ved resolution 242 af 22. november 1967.

Mulighederne for en gennemførelse af en fredsløsning ligger lige for, hvis Palæstinenserne nu tager det fulde ansvar for at skabe et troværdigt styre. Premierminister Mahmoud Abbas synes at være favorit til præsidentposten. Men han efterfulgte Arafat som PLO's leder og var hovedansvarlig for kapringen af Achille Lauro og mordet på en invalid amerikaner af jødisk afstamning. Han er idømt livsvarigt fængsel in absentia i Italien for dette mord. Hvis vi i Vesten skal have tillid til det palæstinensiske selvstyre, skal de vælge en respekteret politiker, uden fortid som terrorist. Det bedste bud synes umiddelbart at være Saëb Erekat, selvstyrets chefforhandler. Han har været med lige siden forhandlingerne i Washington, og Israel er nød til at acceptere ham som ligeværdig forhandlingspartner, da han ikke har været involveret i terrorisme.

Nu er det op til Palæstinenserne selv. Viser de seriøsitet er selvstændigheden nær.

Der er mange problemer der skal løses, det sværeste bliver Jerusalem, men palæstinenserne har vilje til kompromis, og Vesten vil bakke fredsprocessen op, og Israels regering vil blive belært om at et kompromis forudsætter reel vilje til fred også fra deres side.

*Steffen Nørregaard
Frisholtvej 53, Sahl
8850 Bjerringbro*