

Kampskrift mod Euroen

Euroen – hvorfor gik det galt og hvordan kommer vi videre?

Jesper Jespersen, professor RUC

Forlaget DEO ISBN: 978-87-995394-0-6 kr. 160.-

Enhver, der er engageret i EU debatten kender Jesper Jespersen og hans indgroede EU skepsis – ikke kun med hensyn til den fælles mønt, men EU samarbejdet i det hele taget. Dette være sagt fra starten, og bogen er yderst anbefalelsesværdig til læsere, der ønsker sig selv bekræftet i deres skepsis mod EU samarbejdet i almindelighed og Euroen i særdeleshed.

Bogen er som alt fra Jesper Jespersens hånd yderst velskrevet og grundigt argumenteret, men også fra en meget ensidig vinkel. Euroen er ifølge forfatteren en fejlkonstruktion, fordi medlemslandenes økonomiske struktur er forskellig. Et underligt argument. Ingen valuta national eller multinational dækker et økonomisk homogent område. Der er jo også forskellig økonomisk struktur i Danmark (for eksempel hovedstaden versus "Udkantsdanmark"), men den danske krone er stærk alligevel.

Bogen hævder, at alle valutaunioner mellem selvstændige stater er forlist før eller siden. Det er rigtigt og det skyldes økonomer som Jesper Jespersen, der blindt stoler på Keynes teorier og fører ekspansiv finanspolitik mod økonomiske kriser. Er ubalancerne for store og kradser krisen kan man blot devaluere. Derfor er et regelsæt nødvendigt, for det forpligtende samarbejde en valutaunion er.

Keynes teorier er for længst blevet modbevist ved den amerikanske økonom Robert E. Lucas i hans værk "Rationelle forventninger", for hvilket han i 1995 blev belønnet med nobelprisen i økonomi.

Der er en væsentlig levedygtig undtagelse fra dogmet om at valutaunioner er dømt til undergang – den amerikanske dollar. Dollaren var traktatfæstet fra forfatningen i 1789. Men der var 12 reserve banker spredt ud i medlemsstaterne. Under den amerikanske borgerkrig var der hele 3 forskellige valutaer og der kom først endelig styr på kurs og seddelpresse efter etableringen af Federal Reserve og den økonomiske depression i tredverne.

Bogen anfører også, at stabiliteten ikke skal styres på statsgæld og statsligt budgetunderskud men på betalingsbalancen. Jesper Jespersen går meget op i ubalancer mellem staterne i eurozonen indbyrdes. Han glemmer helt, at vi lever i en globaliseret verden, hvor Europas økonomi samlet set får mindre og mindre betydning. Styringsinstrumentet er selvfølgelig begrænsning af statsgæld og budgetunderskud, da medlemslandene udsteder og selv hæfter for statsobligationer til finansiering af deres underskud.

Bogen er et visionsløst kampskrift mod Euroen uden at anvise Europas fortsatte overlevelse i en globaliseret verden med stadig stigende innovations- og konkurrenceevne. Jesper Jespersen har selvfølgelig ret i at Europa har nogle problemer med medlemslande i gældskrise. Men den skal løses via finanspagten og en udviklingsstøtte til Europas fattige udkantsområder. Det gælder for så vidt alle medlemslande også dem der endnu ikke er medlem af Euroen.



*Steffen Nørregaard
medlem af Europabevægelsens
forretningsudvalg
Frisholtvej 53
8850 Bjerringbro*